

Andrégatan 7, Helsingfors.

19. II. 1911.

Broder Landtman,

Jag hade just lagt in pappret i skrivmaski-
 nen för att skriva ett brev till dig— då ditt eget brev av den
 30 december anlände. Detta förefaller nästan som telepati, isyn-
 nerhet som jag nu omkring ett års tid alltjämt haft för avsikt
 att skriva dig till och tacka dig för dina intressanta brev. Du
 kan inte tro huru det gränt mig att jag icke kommit mig för att
 skriva, men när det obligatoriska skrivarbetet för dagen är över
 och stundom endast till hälften avslutat, kännes det odrägligt
 att sätta sig ned igen för att fortsätta. Men nu hade jag äntli-
 gen en fridsam stund och beslöt därför att konversera en smula
 med dig. Det gläder mig synnerligt att höra om framgången av
 ditt arbete. Jag avgav ~~ett~~ mycket erkännande utlåtande över din
 reseberättelse till Consistorium, berömmande din energi under
 förhållanden som stundom varit ganska motiga och uttalande den
 förväntningen att ditt arbete sådant du för närvarande bedriver
 det kommer att leda till vackra resultat. Consistorium teg och
 samtyckte, likasom sektionen gjort därförinnan. Jag hoppas nu
 bara att du får hållas frisk och icke håller blir uppäten. Själv
 hade jag ^{en} intressant sommar i ett berberdistrikt söderom Fez, dit
 jag aldrig förut lyckats komma. Jag håller nu på med att skriva
 på min bok och skall sända ett långt kapitel, en 40 trycksidor
 till Folk-Lore; det är en skildring av en marockansk offerritual.

Då jag fick ditt brev kom min gamla söderfavslust över mig—
du vet kanske inte ~~om~~ att jag i min ungdom drömde ^{om} att slå mig
ned på Påskön och gifta mig med en prinsessa, vars namn var
Anaki-anaki. Vem vet om man inte ännu en dag styr sin kosa åt
det hållet. Men det är föga troligt; då Marocko-boken är färdig
kommer turen till en ny alldeles omskriven upplaga av Äktenska-
pet och ett par tilläggskapitel till Moralen. Och solen börjar
ju redan luta mot väster. Som bäst håller jag på att föreläsa
om religionen, de två nästa föreläsningarna egnas totemismen,
över vilket ämne vi nu ega Frazers stora bok Totemism and Exogamy
i fyra tjocka delar. Senaste termin föreläste jag två timmar i
veckan över magi och kom då på en något annan klassifikation än
den vanliga. Karsten funderar på att bege sig till Sydamerika
trots han icke fick stipendiet. Han har emellertid goda inkom-
ster, sedan han fått ett docentstipendium. Det är för övrigt
ganska tråkigt i Sektionen. Och nu miste vi den älskvärda vännen
Mandelstam helt oförväntat; jag skall just gå att kondolera
hans enka. Därför får det vara nog för denna gång. Jag skall
fråndeles se till att mina brev icke få förhålla sig till dina
som 1:3. Må väl och sköt väl om dig och var glad över det till-
fälle som du har att utträtta någonting verkligt betydande för
all framtid. Bokstudier komma alltid i framtiden att ersättas
av andra och bättre, men arbete ute på fältet kan aldrig för-
åldras utan frukterna förbliva en evig minnesvärd över arbetaren.

Din tillgivne vän

Eiv. Westermarck.